

Steenbergerhoeve Zuidwolde



1 tot en met 8 september 2023

Tendens heeft deze week de beschikking over de Steenbergerhoeve in Zuidwolde. Een accommodatie voor 10 personen en 5 slaapkamers. Zoals op de foto is te zien, heet ons verblijf "De Kalverhokken". Gelukkig zijn onze kamers iets groter dan de hokken voor de kalveren.

Vrijdag 1 september 2023

Vakantie begint richting Zuidwolde in Drenthe.

Tilly en Frans gaan de reis begeleiden. In Arnhem kwamen Carolien en Feddy. In Veenendaal hebben we Henk en Ted opgehaald.

De reis is goed en vlot verlopen en we kwamen ± 15.00 uur aan op een prachtige boerderij. Aldaar werden Gerard en Linda gebracht.

Het was een beetje feest, want Gerard kende Feddy van een eerdere reis in Zeeland; flinke omhelzing en helemaal dikke vrienden.

In de bus had Carolien al vriendschap gesloten met Ted; ook dikke mik.

En Linda werd door ma en schoonzus gebracht; ze herkennen mij gelijk. 15 jaren geleden! Wat leuk allemaal, het wordt vast een fijne, gezellige week.

Iedereen voorzien van een hapje en drankje, bedden opgemaakt, koffers uitpakken en ander rituelen, de deelnemers waren best wel moe en het werd wat laat, zodat we besloten om maar bij de Chinees wat af te halen.



Nou dat ging er goed in bij allen.

Nog een drankje en een knabbeltje en om 23.00 uur lag iedereen op bed.

Zaterdag 2 september

Linda kwam om 8 uur al geheel verzorgd en keurig aangekleed naar beneden.

Zij is een echte koffieleut en dronk 4 koppen koffie voordat onze ander vakantiegangers naar beneden kwamen. Pas om 11.00 uur begonnen we aan ons ontbijt. Daarna nog even relaxen en dan in de bus naar het dorp, want er moesten nog kaarten gekocht worden en wat boodschappen.



Het was zonnig weer en we besloten om een terrasje te pakken. Heel gezellig.



Weer bij de boerderij Steenbergerhoeve nog even buiten gezeten. Na de warme maaltijd TV gekeken en spelletjes gedaan. Natuurlijk met knabbeltjes. En werd ook nog gezellig gedanst. We hadden een leuke zender op de radio gevonden.

Zondag 3 september

Alweer was Linda de vroege vogel en ze was alweer helemaal in om een dansje te maken.

Na ons ontbijt hebben we heel Drenthe rondgereden om naar een kerkelijke dienst en/of mis te gaan, helaas was er nergens iets te doen. We zijn maar ergens lekker in het zonnetje gaan zitten.

Eenmaal weer bij de boerderij waren sommige mensen toe aan een slaapje. Frans deed nog wat boodschappen. Spelletje gespeeld en toen weer erop uit. Uit eten gegaan in de Huuskamer. Het was

laat toen we weer in de boerderij terugkwamen: 22.00 uur. Frans deed nog wat spelletjes met Henk en Ted en er werd nog gedanst, met prachtige hoeden op 't hoofd.



Maandag 4 september

11 uur op stap richting Giethoorn. We gingen zien waar de bootjes waren. Eenmaal daar, allemaal de boot in, maar Carolien wilde absoluut niet, dus bleven Tilly en Carolien even achter. Daarna zijn we naar een gezellig terrasje gereden en Frans ging even wandelen met Ted, Henk, Gerard en Feddy, we waren de laatste 2 even kwijt, gelukkig snel weer teruggevonden.

In de boerderij lekker gesmuld; soep, gebakken aardappels, sla, komkommer en braadworst, toetje na.

Nou, en toen werd het spannend! Op naar de sauna achter de boerderij. Ted en Linda waren er helemaal op gekleed met badpak aan en hupsakee, Frans en Tilly volgden en ook Gerard kwam er later bij. Gezellig.

Weer laat onder de dekens, nadat er alweer gedanst was.

Dinsdag 5 september

Wat treffen we het toch met het weer, elke dag schijnt het zonnetje ons toe.

Na het ontbijt nog een bakkie koffie gedronken buiten op het terras, daarna richting Dwingeloo, alwaar we met een koetsier een anderhalf uur rit hebben gemaakt in de paardenkoets.



Ted was medebestuurster. We hebben bij de manege nog wat gedronken, dan wel een ijsje opgesnoept. Eenmaal weer bij de boerderij een drankje genomen en buiten een spelletje gespeeld. Henk was de grote winnaar.

Feddy had een heerlijk rustmomentje en ze kleurt en tekent maar raak. Ze maakt heel mooie vlindertjes, die bij haar en Gerard in de buik ronddwarrelen. Het zijn echt twee dikke tortelduiven.

Carolien had zo ontzettend genoten van de paarden, fijn over hun huid geaaid en over de manen. Ze was daar erg gelukkig mee en ging er in een droom mee naar bed.



Woensdag 6 september

Om 9 uur allemaal uit bed “getrommeld”.

Na het ontbijt vogelhuisje gevuld met restjes. Dit deden we elke dag en bij terugkomst hadden de vogeltjes, maar ook de poes, alles opgegeten.

We zijn naar Wildlands in Emmen gereden. Een dierenpark waar je een wereldreis in 1 dag beleeft.



Het was wel heel erg warm: 32 graden. Dus dorstig weer en snel vermoeid. Ted ging gewoon onder de waterval staan, met z'n allen liepen we onder een heerlijke sproeier door. Er was heel veel te beleven, allerlei dieren die je in ons land niet zomaar tegenkomt. Henk was heel behulpzaam: de ene keer nam hij Carolien mee en dan nam hij Ted mee. Carolien genoot ook, maar het was wel erg vermoeiend. De avondmaaltijd was erg laat maar lekker. Nog lang buiten gezeten en Frans had nog een lekker ijsje voor allen gehaald bij de Jumbo; smullen.

Donderdag 7 september

Een uitslaapdag. Linda was weer als eerste beneden. Ze is een echte koffieleut, wel een vrolijke juffrouw die van veel snoepen houdt.

Na het ontbijt lekker buiten in de zon genoten van een sapje, ijsje en koekjes.

Samen met Ted naar de speeltuin. Glijbaan, schommelen en op de wip-wap.

Nog even op zoek naar een eetgelegenheid. We kwamen uit bij een kermis. Leuk in de zweefmolen.

Ted, Feddy, Carolien en Tilly hebben fijn rondgezweefd. En Linda en Ted genoten van de suikerspin.



Nog even relaxen bij de boerderij en daarna erop uit om lekker te gaan eten: smullen!!!

Vrijdag 8 september

Al vroeg uit de veren.

We waren nog fijn aan het ontbijten en de schoonzus van Linda was er al vroeg bij, om 10.00 uur werden we uit het huis gezet, de neef van Gerard was er ook vroeg bij, nu met z'n allen op weg naar Veenendaal, daar werden Henk en Ted opgehaald, verder naar Arnhem waar we afscheid nemen van Carolien en Feddy.